



www.ChristianAnswers.Net/dutch

David en Goliath

David koos vijf gladde steentjes uit de beek en deed ze in zijn herderstas. Met zijn slinger in zijn hand ging hij de Filistijn Goliath tegemoet. Toen zei David tegen Goliath: "Jij daagt me uit met je zwaard, je lans en je kromzwaard, maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt."