



www.ChristianAnswers.Net/dutch

De Rietzee

Mozes strekte zijn hand uit over de zee en de Heer maakte dat het water zich splitste, zodat er een pad in het midden droogviel. En het volk Israël ging er overheen, over droge grond. Het leger van de Farao zat de Israëlieten achterna en ging ook over het pad. Maar zodra Israël droogvoets aan de overkant was, zei de Heer tegen Mozes: 'Strek je hand uit over de zee.' Mozes deed het en... het water viel weer terug, over Farao en zijn leger en ze verdronken allemaal.